

Scoutentiek

Een nieuw jaar, een nieuw thema! Maar wat bedoelen we daar precies mee?

Dit scoutsjaar brengen we onze leden opnieuw in contact met de roots van scouting. We gaan op zoek naar de authentieke avonturier in ons allemaal, laten de begane paden achter ons en trekken op ontdekking, in de buurt van ons scoutslokaal of net ver daarbuiten.

Groot en klein gebruiken alle vaardigheden die ze in scouting leren: met kaart en kompas vinden we samen onze weg en bouwen een geweldig kamp van zorgvuldig gesjorde takken. Rond een kampvuur komen we samen en genieten we van de kleine dingen. Even wegstappen van schermen, dichterbij de natuur, elkaar en onszelf. Want onderweg beleef je de mooiste herinneringen, bewust in het moment. We geven onze leden en elkaar weer tijd om écht jong te zijn.



Scouts en gidsen zijn van nature padvindsters: we trekken eropuit om te ontdekken en verkennen, en gidsen elkaar langs onbekende wegen. Of het nu in het bos, de stad of ergens daartussen is, avontuur is nooit ver weg. Door letterlijk en figuurlijk buiten onze vertrouwde omgeving te stappen, blijven we bewust ontdekken, groeien en onszelf verwonderen.

Scouting is een verhaal dat begon met verkenners, pioniers die samen onbekend terrein ontdekten, sporen lazen en in extreme omstandigheden wisten te overleven. Waar anderen hun weg verloren, vonden zij die juist. Ravotten in de natuur brengt ons dichterbij die roots. We laten ons inspireren door vroegere technieken, activiteiten en tradities, met een eigentijdse toets en binnen de context van vandaag en morgen.

Technieken zijn een essentieel onderdeel om aan scouting te doen. Ze maken ons uniek. Wat begint met een eenvoudige knoop kan al snel uitgroeien tot een indrukwekkende sjorring, een stevig bed of zelfs een veilige manier om je boot of vlot vast te maken. Technieken, dat is de gesjorde brug tussen fantasie en werkelijkheid, waarmee je jouw creativiteit tot leven brengt.

Leden en leiding leren technieken niet alleen voor zichzelf, maar werken samen, waardoor kennis wordt gedeeld en versterkt. Of je nu een beginner bent of een ervaren gids of scout, technieken zijn er voor iedereen. Iedereen kan het, iedereen kan helpen, iedereen kan het leren.

Scouts en gidsen beleven de wereld niet via een scherm, maar door er middenin te staan: met de voeten in de modder, gezicht in de wind en een rugzak vol avontuur. We dagen onze leden uit om zonder technologie op verkenning te gaan en laten hen ervaren dat scouting al generaties lang draait om vindingrijkheid. Tochttechnieken gebruiken tijdens dauwtrip, boodschappen versturen in morsecode, zingen rond het kampvuur ... Door ons los te koppelen van de digitale wereld, herontdekken we de magie van bewust samenzijn en spontane momenten.

Toch leggen we onze smartphones niet braaf in een afgesloten bakje, en durven we technologie ook op een bewuste en nuttige manier inzetten. Zei er iemand apps om sterren en planeten te ontdekken of om planten en dieren te herkennen?

Welke bomen sieren onze straten? Welke insecten kriebelen door het gras? Hoeveel vogels fluiten er in de ochtend? Door bewuster stil te staan bij wat er rondom ons leeft, groeit onze waardering, ontdekken we verborgen pareltjes en voelen we ons sterker verbonden met de natuur en de rust die we er vinden. Die verbinding is niet beperkt tot bossen en velden; ook in de stad wemelt het van het leven. Welke vogels nestelen op daken? Welke planten groeien tussen de stoeptegels? Scouts en gidsen genieten met speelse verwondering en hebben respect voor wat er bloeit en groeit.

ONZE SCOUTSSHOP

Zoals je misschien wel al weet heeft onze scouts een shop waar je allerlei kleren kunt kopen. Van nieuwe hemden tot truien, T-shirts en broeken! Maar wij bieden ook tweedehands items aan. Hoe gaat dit te werk?

- Voor elke binnengebrachte trui, scoutshemd of korte broek die nog in goede kwaliteit verkeert én proper is, krijg je € 5.
- Ook werkt dit systeem omgekeerd, je kunt een tweedehands hemd of tui kopen voor slechts € 5!

Voor alle nieuwe kleren, hemden, kentekens en wat-nog-allemaal-ook, staat de leiding graag klaar om je te helpen in de scoutsshop! Kom zeker eens langs na de activiteit. Een simpele vraag en we helpen je zo op weg! In het begin van het jaar vind je de shop in het wolvenlokaal (paarse deur met scoutlogo). Later in het jaar vind je de shop op het einde van de leidingsgang (paars-rode deur met jin en leding kentekens).



HET UNIFORM

Het uniform vormt een belangrijke hoeksteen van Scouting. We leggen nadruk op het (correcte) gebruik van het uniform.

Voor alle takken dringen wij aan **altijd een sjaaltje** te dragen bij eender welke activiteit.

Tak:	Verplicht	Optioneel
KAPOENEN	Sjaaltje	Hemd EN/OF Trui*
WELPEN	Sjaaltje	(Hemd EN/OF Trui*)
JOJO'S	Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui	/
GIVERS	Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui	/
JINS	Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui	/

** Voor de jongste takken is aankoop en dragen van hemd of trui zeker niet noodzakelijk. Als uw zoon en/of dochter echter meerdere jaren lid zal blijven is dit een welgekomen toevoeging. Echter, geen verplichting voor de kapoenen en welpen.*

Vanaf Jojo's tot en met Jins (en leiding) is het correct dragen van uniform bij eender welke activiteit verplicht! Van meet af aan zal de leiding hier ook elke activiteit op toe zien. Wij willen een groeps sfeer creëren van gelijkheid, uniformiteit en verbondenheid. Een scoutshemd is een wereldwijde traditie, waar ook wij als scouts en gidsen deel van maken.

Op de volgende pagina 4 vindt u een overzicht van de correcte plaatsen van tekenjes op het scoutshemd.

Bij vragen of opmerkingen hierover, kan u hiervoor steeds terecht bij de groepsleiding, Vincent.

HET SCOUTSHEMD

Wat moet waar?



Vergeet niet om elke week je das en scoutshemd en/of oranje trui aan te doen!

Oude jaartekens bevestig je aan de achterkant van je hemd. Voor niet-officiële tekens, zoals kampherinneringen, ben je vrij om een plaatsje te kiezen.

KAPOENTJES



Halloooooo allerliefste kapoentjes, hier zijn we met het allereerste keihardje van het jaar!! Als jullie benieuwd zijn naar wat voor leuke activiteiten de leiding allemaal voorzien heeft voor jullie, lees dan maar snel verder!!!! 😊

Dag lieve kapoenen, mijn naam is Anouk, ook wel temperamentvol hert genoemd. Ik zit al sinds de kapoentjes in de scouts en ga dit jaar mijn 6de jaar leiding tegemoet, waarvan voor de derde keer bij de kapoenen. Mijn hobby's zijn naar de scouts gaan (deuuuuuh) en wandelen met mijn hondje Moby. Daarnaast kan je mij in de week in het sociaal huis terugvinden. Ik kijk er enorm naar uit om jullie di t jaar beter te leren kennen en vooral om samen op kamp te vertrekken. Veel liefs xxx



Hoihoiii, aller aller liefste kapoentjes. Ik ben Lisa, 17 jaar oud en dit is mijn allerrr eeerste jaar als leiding. Dit wil niet zeggen dat we er geen fantastisch jaar van gaan maken. Mijn totem is liefdevolle spitssnuitdolfijn, of spitsie. Buiten de scouts doe ik ook nog zwemmen. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te ler en kennen en samen veel plezier te maken! Samen met de andere fantastische leiding maken we er een geweldig jaar van!! Dikke knuffel en tot snel!!



Heyhey lieve kapoenen, ik ben Bo, ook wel gekend in de scouts als toegewijde brulaap. Dit is mijn 5^e jaar als leiding en ik zie het helemaal zitten om voor jullie (hopelijk allemaal héééél brave kapoentjes) leiding te staan dit jaar. In de week ben ik terug te vinden in Gent, waar ik criminologie studeer. Ik kijk enorm uit naar dit jaar. Dikke knuffel xxx



Dag liefste ploppertjes! Ik ben helaas niet kabouter Plop maar wel jullie kapoenenleiding Arne. Ik luister ook naar mijn totemnaam 'Authentieke Meerkoet' of 'soepkip special' voor de vrienden. Dit is mijn eerste jaar als leiding en we gaan er samen een



super chic en scoutesk jaar van maken! Naast de scouts doe ik ook nog toffe dingen zoals muziek spelen en slapen Zzzzzz.... Oh! Jullie zijn nog aan het lezen. IK zal mijn vertelment verder doen wann eer ik terug wakker wordt. Dikke knuffel, tot zo en slaapwel!!!

Hey stoere kapoenen! Ik ben Wesley, maar jullie kennen me beter als de altijd chaotische simia. Samen gaa n we lachen, zingen, spelen en zot doen. Kortom: we maken er samen een onvergetelijk topjaar van!!



Zondag 5 oktober

Liefste kapoentjes, het is ein-de-lijk de eerste activiteit. We leren elkaar vandaag allemaal kennen, maken nieuwe vriendjes én maken natuurlijk heeeeeeel veel plezier. Denk al maar eens na over wat jullie ons willen vertellen over jezelf, we zijn superbenieuwd!!! We kijken er heel hard naar uit om jullie allemaal te leren kennen!!!

Zondag 12 oktober

Vandaag veranderen jullie allemaal in ridders en prinsessen. Misschien temmen we wel een draak, verkennen we een kasteel of vinden we een schat... tijdens deze dag ontdekken we jullie ridder- of prinses kwaliteiten : ben je slim, lief, sterk, dapper...of alles tegelijk ? Maak jullie klaar om een spannend avontuur te beleven !! Tot zondag, dappere ridders en prinsessen !!



Zondag 19 oktober

Wat is jouw favoriete kleur ? Is het een van de kleuren van de regenboog of is het een andere, zoals bruin ? Wij hopen dat je van ze allen houdt want deze activiteit zul je alle kleuren van dicht en ver zien !!! Trek maar een wit t-shirt (dat wel een nieuw kleurtje kan gebruiken) aan wanttttt vandaag doen we een color run !!!!!

Zondag 26 oktober (laatste van de maand)

Vorige week hebben we er een kleurig boeltje van gemaakt, dus is er vandaag **geen activiteit**. Jammer genoeg zijn wij alles nog aan het opruimen. Wie er niet aan het poetsen is ligt nog steeds te snurken na een maand vol geweldige activiteiten!!!

Zondag 2 november

Brrrrrrr lieve kapoenen, hebben jullie zin om een namiddagje lekker te griezelen? Neem een grote portie durf mee en doe jullie griezeligste outfit aan. Vanmiddag vieren wij samen Halloween muahahahaha ☐☐



Zaterdag 8 november

Vandaag is het grootoest feest !!! Het is tijd voor onze jaarlijkse ouderavond ! jullie mogen met jullie mama, papa, broertjes, zusjes, opa, oma.... Komen smullen van ons lekker eten !! **Meer info volgt !!**

Zaterdag 15 & Zondag 16 november

Ja ja lieve kapoenen, jullie zien het goed ! Deze week staat ons weekendje gepland. Dat wil zeggen twee dagen vol plezier, lekker eten, superleuke spellen spelen... En 's avonds kruipen we gezellig samen in onze slaapzak en dromen we over alle leuke avonturen die we hebben meegemaakt. Hopelijk allemaal tot dan !!!! **Meer info volgt !**

Zondag 23 november

Trek jullie avonturierschoenen maar aan, want deze activiteit gaan we samen op een reis rond de wereld !! We vliegen van land naar land, ontdekken nieuwe spelletjes, proeven een beetje van andere culturen en zullen de zotste avonturen samen beleven !!

Zondag 30 november (laatste van de maand)

Wesley en Arne waren op zoek naar mooie paddenstoelen in het bos maar helaas pindakaas zijn ze helemaaaaaal verloren gelopen !! Ze hebben geen idee meer waar ze zijn. Daarom zijn Anouk, Lisa en Bo hen gaan zoeken in het bos. Vandaag dus **geen activiteit**.

Zondag 7 december

Hoera ! We krijgen hoog bezoek in de scouts. Sinterklaas en zijn pieten komen langs om de brave kindjes te verrassen. Vergeet dus zeker niet je mooiste glimlach mee te brengen, want wie weet heeft de Sint wel iets lekkers of een cadeautje in zijn zak !!!



Dit was het dan voor het eerste keihardje van het scoutsjaar maaaaar wees niet getreurd want de leiding is alweer volop bezig met het bedenken van boordevol nieuwe leuke activiteiten!!!! Hopelijk tot snel ☺ PS kunnen jullie raden welke kinderfoto bij welke leiding hoort???



SPELLETJES

S	Y	K	P	N	M	W	J	C	B	H	X	L	O	T	J	B	Q
M	V	F	N	Y	W	T	O	T	E	M	W	D	X	I	S	V	F
D	O	P	N	O	R	S	P	V	R	U	U	T	A	N	T	G	N
D	V	S	G	R	O	E	P	H	W	G	V	C	L	G	U	N	P
P	U	T	L	D	V	M	M	X	N	P	L	W	C	I	O	Z	U
V	K	C	E	Y	U	D	B	L	V	L	W	N	O	P	C	L	B
W	S	P	Q	N	F	L	Y	Q	U	V	T	L	Y	X	S	X	Y
V	Y	U	T	C	T	G	F	L	U	T	G	M	X	I	N	D	O
U	C	Q	V	Q	C	K	T	M	R	F	E	L	J	E	M	F	W
J	V	O	A	L	T	N	J	N	F	U	Q	K	T	Y	J	O	Z
U	G	B	E	G	A	G	K	G	N	A	Z	H	K	Z	X	U	C
W	P	D	O	N	V	G	O	K	H	R	T	Y	E	B	D	R	N
P	Y	Y	E	I	U	F	J	H	S	F	N	I	W	Z	H	A	W
N	U	Q	Z	D	T	R	N	P	B	A	L	X	F	B	U	G	A
Y	J	X	K	I	F	T	E	E	H	I	E	G	G	C	N	E	W
R	U	G	Q	E	O	L	M	I	L	M	S	K	R	N	F	V	U
S	R	X	Y	L	F	J	K	O	M	P	A	S	K	L	C	B	T
X	Y	R	O	P	D	N	S	K	X	X	K	A	M	P	K	O	G

FOURAGE

KAMP

LEIDING

SCOUTS

TENT

VLAG

ZANG

GROEP

KOMPAS

NATUUR

SPEL

TOTEM

VUUR

ZEIL

WELPEN



halloooo liefste welpjes, hier zijn we weer met een eerste keihardje waarin alle chille activiteiten in staan. Hopelijk hebben jullie er zin in! Deze mensen, die dit jaar jullie leiding zullen zijn kijken er al heel hard naar uit !

Ik ben Camiel, meestal te vinden op het voetbalveld of met een kite boven de zee. In de zomer sta ik ook vaak op het strand als redder, dus als je ooit kopje-onder gaat, is de kans groot dat ik je er weer uitvis. Buiten dat hou ik gewoon van plezier maken en goeie momenten delen. En eerlijk is eerlijk: niks maakt me zo blij als een pak frietjes van de frituur na een lange dag.



Ik ben Quinten, al kent bijna iedereen mij beter als Titi. Dit is niet zomaar een bijnaam maar staat voor tactische iconische talentvolle idioot. Als 6de jaar leiding zet ik mij met volle overtuiging in voor de scouts en mijn welpen. Binnen de groep kennen ze mij ook als de guitige beermarker een naam die perfect past bij mijn speelse, vrolijke en toch betrouwbare kant.





Lieve welpen.

Ik ben Akira, de betrouwbare Oropendola. Ik ben 17 en dit is mijn eerste jaar als leiding. Ik teken vaak. En ik heb veel zin om leiding voor jullie te staan .

Dag welpen

Ik ben Jolien, beter bekend als een Colobini , dit is mijn 2de jaar leiding. Ik hou ervan om met jullie spelletjes te spelen. Ik kijk er naar uit om er samen met jullie een mooi scoutsjaar van te maken, tot dan welpen :))



Dag lieve welpen! Ik ben Elisa, ook gekend als schrander zeepaardje. Ik ben 18 jaar en dit is mijn tweede jaar als leiding. Opnieuw voor de welpen net als vorig jaar, want geef toe, de welpen is de beste tak! Ik ben nu al overtuigd dat dit scoutsjaar heel leuk zal worden!!

Yeeeee! Ik ben Emiel ofwel goedgehumtst zeepaardje! Ik ben even weg geweest maar zie dat hier weer volledig zitten om mijn 5de jaar als leiding voor de welpjes te staan! Ik ben 22 jaar maar zonder mijn snor lijkt ik nog op een welp... Ik ben heel graag bezig met muziek dus oefen maar al op jullie zangkunsten voor bij het kampvuur met mijn gitaartje! Ik kan niet wachten om het jaar te beginnen met al die, hopelijk, flinke welpen! Dikke knuffel, Emiel! ☐



Hey hallo iedereen Milan hier ofwel vredelievend stokstaartje. Dit is mijn eerste jaar leiding maar ik zit wel al 12 jaar in de scouts. In mijn vrije tijd surf ik graag. Ik kijk er heeeeeeel hard naar uit om jullie beter te leren kennen!

Zondag 5 oktober

Vandaag leren jullie elkaar wat beter kennen aan de hand van enkele leuke kennismakingsspelletjes! Zorg dus maar dat je je naam niet vergeet en zorg er zeker ook voor dat je aanwezig bent zodat je iedereen meteen al kent!

Zondag 12 oktober

We willen graag nieuwe mensen leren kennen in de scouts... Neem vandaag dus maar allemaal jullie beste vriend of vriendinnetje mee, zodat het hier nog leuker kan worden! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Zondag 19 oktober

ZEEDUSTRATEGO! Jullie horen het goed, vandaag maken jullie kennis met alle zeediertjes. Neem jullie hersentjes maar mee want die zullen jullie bij dit spel zeker nodig hebben. Welke zeedieren staan vanboven in de voedselketen? Tegen het einde van de activiteit weten jullie het allemaal!



Zondag 26 oktober (laatste van de maand)

Emiel en Titi zijn in een put gevallen en geraken er niet meer uit. Elisa is een touw gaan zoeken. Milan is in paniek, hier hebben we niets meer aan... Akira, Camiel en Jolien zijn hulp gaan halen. Er is dus jammer genoeg geen tijd voor een activiteit vandaag.



Zondag 2 november

De griezels zijn nog niet helemaal verdwenen. De sfeer van halloween zit er nog dik in! Samen griezelen maar!



Zaterdag 8 november

Hopelijk hebben jullie vannacht goed geslapen, want vanavond wordt het laat. Het is ouderavond! Meer info volgt nog.

Zaterdag 15 en zondag 16 november

Zijn jullie klaar voor een weekend vol plezier?! De leiding alvast wel!
Meer info volgt nog.

Zondag 23 november

Ai ai kapitein! Overleven jullie piratenboten op zee of zullen ze allemaal ten onder gaan? De zee is een gevaarlijk fenomeen, enkel echte piraten kunnen overleven!



Zondag 30 november (laatste van de maand)

De snaar van Emiel zijn gitaar is gesprongen recht in zijn oog. Hierdoor is zijn oog uit zijn hoofd gevallen en zo recht van de klokkentoren van veurne naar beneden gerold. Elisa passeerde toevallig en nam zijn mooie oog mee naar huis. Titi heeft dit allemaal gezien en vroeg aan Milan, Jolien, Camiel en Akira om mee te gaan naar Elisa om het oog terug te vragen en terug te geven aan Emiel. Heel heftig allemaal dus geen activiteit jammergenoeg...



Zondag 7 december

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan... Kunnen jullie hem al zien? Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest.



*Dit was het dan, tot de volgende keer, toedehoe, kusjes van je
allerleukste leiding*



JOJO'S



*Heyhoiiiiii lieve Jojo's!!! Hier zijn we dan weer nog een keer.
Een nieuw scoutsjaar, dus dat betekent ook weer eeeeeeen
nieeeuuuuuw ... KEIHARDJE!!!! Yeyyyyyyyyy :)*

Juw beste jojo's. Ik ben Mathisse. Dit is mijn eerste jaar leiding en zeker niet de laatste. Ik heb heel veel hobby's. Dit zal mijn 5de jaar scouts worden. Ik hoop alvast op een goed jaar en ik hoop ook dat jullie er zin in hebben!



Dag lieve jojo's! Ik ben Aiko en mijn totem is Empathische dolfijn. Doorheen de week studeer ik klinische psychologie in Gent, maar in het weekend ben ik natuurlijk in onze scouts te vinden :) Mijn andere hobby's zijn bakken, lezen, wandelen met mijn hondje Moby en zwemmen. Het is mijn 5de jaar als leiding & mijn 3de keer bij de jojo's (joepie). Ik heb er suuuuper veel zin in & kan niet wachten om er het gekste jaar ooit van te maken! (Dat kan ook niet anders, met zo'n fantastische leidingsploeg hihi) Tot binnenkort <33



Yooww jojo's, ik ben Robin, 17 jaar en het is mijn eerste jaar als leiding. Zit nu 11 jaar in de scouts dus weet ik de weg naar de lokalen al 😊 Hopelijk zien jullie het zitten dit jaar! Ik sowieso! Groetjes Expressieve bonte piet



Jooeieeeeeee jojo's, tis Kato hier. Deze meid hier zit al 9 jaar lang in scouts Zeedustra aka de beste scouts van de wereld. Buiten de scouts speel ik ook nog voetbal. Dit jaar kijk ik er superhard naar uit om er een megacool jaar van te maken met jullie (de jojo's) en natuurlijk ook mijn super duper grave keicoole medeleiding. Dussss Eigenzinnige Newfoundlander out. <3



DAG JOJO'S! Fien, oftewel zachtaardig roodborstje hier. Dit is mijn zevende jaar leiding en ik voel mij helemaal vereerd dat ik het dit jaar met jullie mag doen, yeaataaaaaah. 🙌 Hopelijk hebben jullie er ook heel veel zin in, want het wordt een jaartje om U tegen te zeggen vol met gekke sjorringen, kampvuurtjes en leuke spellen. Tot op de eerste activiteit!



Yuuuwwwww liefste jojo's! Laurens hier! Sommige van jullie kennen mij al of misschien NOG niet. Extra aura voor deze die mij wel al kennen en voor de andere extra veel plezier om mij te leren kennen. Hier al een klein beetje info over wie ik ben. Ik ben 22 jaar oud, kom uit Koksijde en begin nu aan mijn zevende jaar als leiding. Ik kijk er dit jaar extra hard naar uit om jullie beter te leren kennen en vele avonturen mee te maken! Tot binnenkort! Je kapoen: Volhardende Honingbeer XXX



Zondag 5 oktober

Jippie Jippie Jajee, de scouts is terug oleeee. Nu is de vraag wie jullie zijn en doen jullie voeten bij driedaagse veel pijn? Wij kunnen niet wachten om jullie te leren kennen!! Verzamel de leukste feitjes over jezelf en breng julli goed humeur maar mee, dan wordt het vast een feestje ja santé!

Zondag 12 oktober

Nu we elkaar wat beter kennen kunnen we pas echt beginnen aan dit scoutsavontuur. Dus pak elkaars natte, zweterige, klamme hand maar goed vast en duik samen in het super duper toffe spel met Ariel. Blub blub!!!



Zondag 19 oktober

Wajooooooooooooooooooooo, jojojjojjojjoj's ! Vandaag gaan we babbeleeeen!!! Maar niet zomaar met de buren, maar met de heel verre buren! We doen mee aan JOTA!!! En nu denk je waarschijnlijk, wat is da??? Dat is Jamboree on the air (wow spannend) Kom dus allemaal af en oefen maar al jullie articulatie heee

Zondag 26 oktober

Kato en Laurens zijn stuitjes met choco gaan eten op de kouter, maar zijn de weg kwijt door teveel Chocomelk te drinken. Fien en Aiko zijn aan het poolstokspringen met verse pasta om het wereldrecord te verbreken. Mathisse is op zoek naar een nieuwe stuk hout om een panfluit te maken voor de tante van zijn nonkel en Robin is gaan longboarden met Heidi in Tirol. Geen activiteit dus vandaag



Zondag 2 november

Opgepast gasten! Er is zware oorlog in de scouts. Laurens is het kamp van Kato binnen gevallen en nu wilt Kato wraak nemen. Hou jullie maar klaar en doe je beste camouflage aan, want wie gezein wordt gaat er misschien wel aan !!!



Zondag 9 november

Was het nu een vliegtuig of een vogel? Neen, dat was het helemaal niet! Het was Mega Laurens die over de scouts vloog!!! Vandaag ontdekken we hoe goed jullie kunnen vliegen & of jullie ook boeven kunnen bedriegen. Smeer maar jullie kieten in, want zonder mega zeedustra heeft leven in koksijde geen zin! Spanneeeeend



14-16 november

Hupla hoi. Ons eerste weekendje in zicht, vertel dat zeker maar aan de tante van je nicht! Wij hopen dat jullie het zien zitten, want dit weekend gaan we gezellig samen pitten. Bereid jullie alvast maar voor. Dit wordt een 'awesome' weekendje. Wij hopen dat jullie er alvast zin in hebben. Kato haar favoriete skipiste is steil, meer info komt via mail.

Zondag 23 november

Kennen jullie Pablo Escobar??? Voor de gene die hem niet kennen dat was een grote drugs baron uit Colombia. Hij heeft de leiding een pakje op gestuurd, dus jullie kunnen al raden wat er in zit... Maar die drugs wilt de leiding niet in de scouts dus jullie moeten ons helpen het weg te krijgen zonder dat we worden opgepakt.



Zondag 30 november (laatste van de maand)

Laurens is gaan zumbadansen met Fien. Kato is op zoek naar een nieuw lief terwijl Aiko en Robin het tinderprofiel van Kato aan het saboteren zijn. Mathisse is dan weer op tangoles om Laurens te verslaan in onze wekelijkse dancebattle. Geen activiteit dus vandaag (jammuuuuur)

Zondag 7 december

Sinterklaas kapoentje, O wie klopt daar op de jojo's, Sinterklaasje kom maar binnen met de zak voor Robin, zie ginds komt de stoomboot in zeedustra weer aan! Jaja, je raadt het al: het is weer ie tijd van het jaar!

Wow! Zag je daar het eerste keihardje al voorbij vliegen??? Bijna even snel als jullie leiding! Crazy?!?!?! Tot binnenkort met nog veeeeeeel meer leuke activiteiten en momentjes samen. Liefs, Kato, Aiko, Mathisse, Robin, Laurens en Fien



Laurens



Robin



Aiko



Fien



Mathisse



Kato

WIST-JE-DATJES

Wist je dat Milan stiekem de rol van Hanne in K3 wil overnemen?



Wist je dat Aiko als de beste fakkels kan eten?

Wist je dat Akira een salamander genaamd Freddy als huisdier heeft?



GIVERS



Dag lieve givertjes,

Bij deze jullie allereerste keihardje van het jaar, jiiieee!!!!

*Hou jullie maar alvast klaar voor een van jullie beste
scoutsjaren. En dit met de tofste leiding die je je maar kan
wensen... SPANNENDDDDDD.....*

Wannes:

Hallotjes Ik ben Wannes. Ik eet heel graag oesters ik zou het bijna elke dag eten en ik kan super goed zingen heb zelf vroeger mee gedaan met Spain's got talent want eigenlijk ben ik afkomstig van Spanje en buiten zingen rijd ik ook op me paard ze heet Olivia en momenteel leer ik nog maar ik wil graag later brandweerman worden dat lijkt me zo cool Maar genoeg gepraat zijn jullie klaar voor de nieuwe scouts jaar ik alvast wel tot dan

Vincent:

Hey joe de mannen, ik ben vincent, beter gekend als ambetanterik ik ben nog niet zo lang leiding, want ik ben eigenlijk nog een kindje (maar dat mag je niet doorvertellen aan de rest!!). Voor de rest ben ik super grote fan van de scouts, das mijn favoriete hobby, maar eigenlijk ook wel men enige.. ik kijk super hard uit naar dit jaar, vooral met mijn favoriete leidster Lara

Nele:

Hallo lieve givertjes, ik ben Nele en ik ben de tofste van de bende. Ik heb geen zin om mij hier voor te stellen dus kom lekker met mij praten. Hihi mysterieus hé

Lara:

Heyy halloww ja hier is de (minst) leuke leiding van allemaal... ik ben nog steeds niet met pensioen. Mijn naam is Lara beter bekend als spiekend meisje. Dit jaar wordt het leukste jaar dat ik ooit al gehad heb in de scouts want ik heb de leukste tak en ook de leukste (en knapste) takleiding 😊

Zondag 5 oktober

Eerste activiteit, jiplaaaa, we vliegen er meteen in. Wij kennen elkaar eigenlijk al allemaal wel goed he... kenningsmaking is dat nog nodig? Dat zien jullie vandaag wel...

Zondag 12 oktober

Spitter, spetter, spater, soms valt alles in het water maar ondanks het mooie slechte weer zullen we ons toch amuseren. Wannes en Vincent hebben voor jullie een heuse entertainment show voorzien. Nele en Lara zullen mee met jullie genieten van hun speciale show...

Zondag 19 oktober

Volgens Wikipedia is het vandaag Gin & Tonic dag, dat gaan we niet drinken maar we gaan wel iets veel leukers doen maar dat gaan jullie nog wel zien

Zondag 26 oktober (laatste van de maand)

Lara is haar teennagels aan het lakken, Nele is in de bomen aan het slingeren, Vincent loopt op de daken en Wannes is aan het slapen als een kleine baby daarom is er vandaag GEEN ACTIVITEIT

Zondag 2 november

Je hebt allerlei soorten vrienden. Actieve of rustige, luide of stille, sociaal of sociaal incapabele, leuke of saaie, lelijke of mooie. Maar eigenlijk gaat het erom dat het de juiste zijn. Vandaag spelen we een foute vrienden spel. (KOM MET DE FIETS)

Zondag 9 november

Haal je dans moves maar naar boven want wie weet word jij wel de nieuwe tiktok ster van België

Zondag 16 november

Sorry maar dit weekend raken jullie niet van ons af want wij hebben ons eerste super mega leuke weekend ! meer info volgt nog !!!

Zondag 23 november

Hou jullie van de stad en van uitdaging? Dan heb we jullie nodig Kom dan af want het word Super leuk tot dan

Zondag 30 november (laatste van de maand)

Lara en Nele zijn aan het luisteren naar Thriller van Michael Jackson. Vincent en Wannes zijn in Schotland St. Andrews day aan het vieren dus is er vandaag GEEN ACTIVITEIT

Zondag 7 december

Als jullie niet weten wat er vandaag zou komen dan zijn jullie ofwel elk jaar stout geweest ofwel weet je het echt niet.

Tip : oude man denk ik ?

Okeyy dit was het dan voor het eerste keihardje, meer inspiratie als afsluit hebben we niet meer kusjessss



Nele



Lara



Wannes



Vincent

MOPJES EN RAADSELTJES

Er komt een goudvis bij de dokter, die kijkt naar de goudvis en zegt:
"Ah, ik zie het al, uit de kom!".

1. Het is blauw en het weegt niet veel, wat is het?
2. Wat is wit en ontploft?
3. Wat is groen en zit op een paard?
4. Ken je de mop van de blinde temmerman?

1. Lichtblauw
2. Een boemkool!
3. Een spruiter
4. Die slaat nergens op!

An is naar de tandarts geweest.
Als ze thuis komt, vraagt haar moeder:
"Deed het pijn?"
An zegt: "Ik geloof het wel." "De
tandarts sprong in de lucht toen ik
hem in zijn vinger beet."



JINS



Izy

Hallo beste jeugdige mensen of hoe moet ik dit in jongeren taal zeggen , ik ben izy jullie takleider . en zie het super zitten om met mijn mede leidng een super leuk, jaar van te maken vol plezier

Yente

Daaaag liebe liebe schnitzels :) Jihaaaa nog een jaartje samen!! Dit jaar wordt noooooog leuker, see you soon Xoxo Yente

Zoran

Zondag 5 oktober

Vandaag gaan we gaan opdiennen voor de NVA van koksijde , en de planning opstellen voor ons spetterend kamp

Zaterdag 11 oktober

Dansen en spelen staan vandaag centraal , we gaan voor de ark een super leuk spel gaan spelen in de witte burg van odk viir hun pastaavond , meer info volgt

Zondag 19 oktober

Speelgoed , mooie prijzen en bonnen . jullie kunnen het al raden , we gaan op jacht om tombolaprijzen op te halen voor onze ouderavond van 8/11 . Doe jullie speurneuskleren aan en zorg voor een spetternde tombola

Zondag 26 oktober (laatste van de maand)

Doordat we vorige week te enthousiast waren met onze tombolajacht kunnen we vandaag geen activiteit doen . Zoran zijn huis ligt te vol met

prijzen , yente heeft zeer aan haar rug van alles te dragen voor jullie , izy is ziek van al de snoepjes die jullie hebben gekregen te testen .

Zondag 2 november

Pief poef paf en mijn broek zak af .wat betekend dit tg . KOM ZEKER AF dan weet je meer ; denk aan iets leuks iets wat je het liefste zou willen doen . Vandaag si 1grote verassing

Zaterdag 8 november

Vandaag is het de 1rte ouderavond en gaan we onze tombola prijzen verkopen . afspraak eens niet in de scouts .

Zondag 16 november

Jullie worden zo snel groot en wij zien in jullie dat jullie super leidingen zullen worden , dus vandaag kan je dat bewjzen door middel van een stage .

Zondag 23 november

Jammergenoeg kunnen wij niet komen vandaag . dus gaat er geen scouts zijn vandaag , geen paniek volgende week zijn we terug met meer plezier

Zondag 30 november (laatste van de maand)

Jajaj je ziet het al ja er staat een mega leuk weekend gepland , maak je agenda leeg we vertrekken vrijdag al , meer info volgt...

zondag 7 december

zaterdag avond kunnen we gaan helpen bij luca voor zijn feestje , zondag komt hij weer aan met zijn boot uit spanje sint en piet . ben je braaf of stout geweest dit jaar ??,,

Dit was het alweer ons 1ste keihardje van het jaar , we komen terug met meer leuke activiteiten en toffe momenten .groetjes de coolste leiding



SOCIALE MEDIA



Om jullie op de hoogte te houden van alle nieuwtjes en foto's, maakt ook de scouts gebruik van een divers aantal onlinekanalen. Hieronder hebben we een opsomming gemaakt met welke vormen die wij allemaal gebruiken en wat erop komt.

Facebook: via onze facebookpagina (www.facebook.com/zeedustra), kom je alle belangrijke berichten te weten. Op de ze pagina posten wij: brieven, foto's die tijdens een activiteit gemaakt zijn, alle kampfoto's van de voorbije jaren en scoutsevenementen.

Site: een alternatief voor onze facebookpagina is onze site (www.zeedustra.be). Alle berichten die op de pagina komen, komen ook op de site (met uitzondering van kampfoto's). Verder kan onze site ook gebruikt worden om het laatste keihardje te lezen of andere edities van de afgelopen jaren, om lokalen te reserveren voor verhuur of om een overzicht van alle leiding en onze structuur terug te vinden. Je kunt ons via facebook een berichtje sturen als je vragen zou hebben.

Instagram: onze scouts heeft ook een Instagram account (@scoutszeedustra), daar kan je allerlei leuke foto's en filmpjes zien van het nieuwe scoutsjaar.

Mail: misschien niet een officiële vorm van sociale media, maar wel een ideale manier om berichten te sturen naar leiding. Je kunt naar een individuele leiding sturen door de mailen naar [naam]@zeedustra.scoutsgroep.be. Uiteraard wordt het gedeelte [naam] vervangen door de naam van de persoon in kwestie. Andere handige email-adressen zijn:

gpl@zeedustra.scoutsgroep.be

Adres van de groepsleiding

shop@zeedustra.scoutsgroep.be

Adres van onze scoutsshop

leiding@zeedustra.scoutsgroep.be

Adres die naar alle leiding stuurt